

אודות האתר

הסיבה להקמת האתר, הייתה בשביל להציג תמונות וסיפורים אישיים על משפחתי מאורניבה בפראג, צ'כיה. במהלך עבודת השחזור של הסיפור המשפחתי, מצאתי שבע מגילות (ספר תורה) מבית הכנסת של אורניבה

קמפוץ המידע אשר היה באמתחתי אודות הקהילה, בין רגע, הפך ל"הרים של מידע"; אשר הוביל לעוד סיפורים וקשרים עם אנשים מהעבר. הממצא הוביל אותי לקרוא את הספר של *הוגו גולד*, על היסטוריית הקהילה היהודית באורניבה. הדבר שלח אותי בחזרה אל ימי משפחתי, הקהילה היהודית ובית הכנסת באורניבה

הניצוץ הזה גרם לי לרצות לחקור אודות אבותי באורניבה, בין המסמכים מצאתי מידע על קבורת משפחתי בבית הקברות שם. הלכתי לבקר בבית הקברות היהודי, שם לא מצאתי אף לו מצבה אחת. נאמר לי כי, בתקופת השואה כל הקברים חוללו והמצבות נעקרו ממקומן

מצאתי תמונות מתקופת שנות מתקופת המלחמה ולאחר מכן: איך בית-כנסת של קהילה תוססת נהפך להיות איי-חורבות, אחר כך למכבסה, והיום לבית עסק סיטונאי. אם תבקר בבניין היום, תמצאו לוח המנציח את עברו של האתר, כבית הכנסת של יהודי אורניבה

בין החיפושים המרובים, נקודת האור במסע אל העבר אליו יצאתי, היה בשנת 2001. בעקבות המחקר האישי שלי, הצלחתי להתחקות אחרי קרובת משפחה שלא ידעתי על קיומה. מצאתי את חנה אלסנר פוכצ'ובה, בת דודה (מדרגה "שניה), ניצולת שואה ממחנה "טרייזינשטט"

אני, חנה וטום ממשפחת בקובסקי הם הניצולים היחידים, ונצר למשפחה. כיום ביחד עם משפחתינו אנו מונים כ-40 נפשות. משפחה נוספת מאורניבה שתרמה להשלמת המידע על הקהילה היהודית של אורניבה היא משפחת רזאק – ג'ו ואייברי רזאק הגרים בישראל. לאחר מספר ביקורים באורניבה, הם פרסמו מידע נוסף והם מסייעים בכתיבת התוכן באתר.

המגילות מאורניבה (מספר התורה של בית הכנסת), הינן זכר לקיומה של קהילה באורניבה. כל אחת מהמגילות, מספרת סיפור מרתק, התגלגלות ספרי התורה מיד יהודית אחת לשנייה במהלך ההיסטוריה. הן מספרות את סיפור התפרקות הקהילה היהודית בשואה, והתפוצה שלה בעולם. מסע שהתחיל בפראג, והסתיים במקומות שונים בעולם. שתי מגילות נמצאות בארכיון באנגליה, שאר החמש בארה"ב

לזכר הניצולים, ואלה שלא שרדו את השואה, אני ומשפחת רזאק מקדישים את האתר הזה. אני מקווה, שהאתר והמידע שנמצא בו, יצית את הניצוץ שהוביל אותנו אל המסע אחר הקהילה היהודית והמשפחה שלנו באורניבה